

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΑΣ

1 ΤΟ ΠΑΛΙΚΑΡΙ ΚΑΙ Ο ΔΡΑΚΟΣ

ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: 1^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ ΤΜ. Α2

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΥΣΗΣ



Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένα παλικάρι που ζούσε με τα κατσικάκια του σε μια καλύβα. Κάθε πρωί ξυπνούσε για να τα πάει βόλτα και να βοσκήσουν. Μια μέρα όπως περπατούσε είδε ένα περίεργο πούπουλο.



Έσκυψε να το πιάσει και το πούπουλο έβγαλε μια περίεργη λάμψη. Το πούπουλο ήταν μαγικό και μεταμορφώθηκε σε δράκο. Ήταν τεράστιος και έβγαζε φωτιές από το στόμα του. Ρώτησε το παλληκάρι: - Ποιος είσαι εσύ; -Είμαι ένα παλικάρι με τα κατσικάκια του.-Δεν θα σε φάω αν μου φέρεις το δαχτυλίδι της νεράιδας που ζει στη λίμνη.



Το παλικάρι πήγε στη λίμνη και ζήτησε ευγενικά χρησιμοποιώντας τη λέξη σε <<παρακαλώ >> από την νεράίδα του ποταμού να του δώσει το δαχτυλίδι. Η νεράίδα του το έδωσε γιατί ευχαριστήθηκε όπως της το ζήτησε. Το δαχτυλίδι ήταν μαγικό, μπορούσε να κάνει ότι του ζητήσεις.



Το παλικάρι πήγε το δαχτυλίδι στο δράκο και ο δράκος του είπε <<ευχαριστώ πολύ>>, γιατί με ελευθερώνεις από τα μάγια μιας κακιάς μάγισσας.



Έτσι λοιπόν ο δράκος φόρεσε το δαχτυλίδι και μεταμορφώθηκε σε ένα όμορφο κορίτσι



Το παλικάρι παντρεύτηκε την κοπέλα και έμειναν σ' ένα πολύ ωραίο παλάτι γεμάτο θησαυρούς.



Και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

A vibrant, colorful illustration of floral and scrollwork elements. It features various flowers in shades of yellow, pink, purple, and red, interspersed with swirling lines in orange, purple, and red. Small pink stars are scattered throughout the composition. The overall style is whimsical and celebratory.

ΤΕΛΟΣ

1^ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΒΡΑΧΝΑΪΚΩΝ ΤΜ Α2

ΣΧ.ΕΤΟΣ 2012-2013